



niewsbrief

Uitgave van de Vincentiusvereniging Nederland • jaargang 2 • januari 2014 • #3

IN DIT NUMMER

- Filippijnen
- Haïti – en wat er met het geld is gedaan
- Start in Nepal, Colombia en Suriname
- Litouwen
- Slowakije
- India
- Internationale solidariteit was er altijd al

Voorwoord

Beste leden en lezers,

Aan het begin van dit nieuwe jaar een nieuwe digitale Nieuwsbrief. Dit keer speciaal en geheel gewijd aan 'internationale solidariteit.' Daar is alle reden voor. Want u als lid of belangstellende van de Vincentiusvereniging en u als lokale Vincentiusvereniging doet nog al wat aan steun aan acties en projecten in andere landen. Denk maar een de India-actie sinds 1960, aan de Slowakije-actie sinds 1994. En aan de vele internationale acties van de laatste, pakweg, 20 jaar. Daar is enorm veel passie, inzet en initiatief bij u geweest. Dankzij dit alles en die financiële stromen is er veel tot stand gebracht. Wat wij nu in deze Nieuwsbrief willen doen is u informeren over (recente) activiteiten en tegelijk verantwoording afleggen: wat is er dan allemaal met dat geld gedaan?

Hans Schouten

Bestuurslid Vincentiusvereniging Nederland

Werkgroep Internationale Projecten



Filippijnen

Op 14 november jl. schreven wij u in een brief over de 'in nood verkerende mensen in de Filippijnen.' Doel: financiële middelen verzamelen, zodat onze zustervereniging dáár het hulpverleningswerk kan realiseren. Al in de Algemene Ledenvergadering van 23 november in Arnhem kon verteld worden dat € 12.000,- was ontvangen. Korte tijd later is de eerste € 20.000,- overgemaakt aan de coördinerende Internationale vereniging in Parijs. De voorzitter van de SSVP-Filippijnen, mevrouw Mayleen Bernardino, is hierover geïnformeerd en gevraagd welke hulp zij realiseren en of er ook structurele projecten gepland zijn. Daarop schrijft mevrouw Bernardino het volgende terug op 17 december 2013:

'Zeer veel dank voor uw betrokkenheid bij het leed van onze landgenoten in verband met de Super Typhoon Haiyan. Ik kom juist terug van Cebu met enkele leden van het bestuur en we bezochten het eiland Leyte vandaag. Wij zijn inmiddels bezig met de 2e fase van hulp, na de eerste noodhulp direct al na de ramp (die bestond uit water, (kinder-)voedsel, zeep, dekzeilen en dergelijke). Die 1e fase kon worden aangepakt dankzij steun via de Internationale vereniging, de SSVP-Australië, lokale fondsen en de eigen leden en conferenties. De 2e fase bestaat

uit reparatie van ingestorte huizen en bouw van nieuwe huizen op nieuwe locaties, voor de vele daklozen en als vervanging voor de totaal weggespoelde woningen. U kunt ons helpen bij deze plannen. We zijn al gestart met de bouw van 25 huizen, dankzij een gift van SSVF-Florida. Één zo'n unit kost circa € 620,-. Wij zullen u een brief sturen over dit project, wetende dat er enorm veel gezinnen wachten op onze assistentie. Nu al onze welgemeende dank en God zegene U.'

De vereniging in de Filippijnen is een krachtige vereniging, met 460 conferenties, 6500 leden, een goed bestuur en een krachtige organisatie. Voorbereid ook op hulp bij stormen als deze. Structurele hulp als de bouw van woningen heeft in de laatste paar jaar al vaker plaats gehad, zo weten wij uit projectrapporten hierover. Zij werken intensief samen met andere organisaties en met burger overheden. Inmiddels hebben wij aan de Filippijnen kunnen meedelen, dat wij de grens van € 30.000,- al gepasseerd zijn. Dat betekent dat men een plan van zeker 50 nieuwe huizen kan opstarten.

Wij houden u graag op de hoogte. In ieder geval: grote dank voor uw royale hulp voor dit doel.

Bekijkt u ook: www.ssvpphilippines.org en www.ssvpglobal.org.



Haïti – en wat er met het geld is gedaan

Haïti – 2010 - aardbeving

Op 12 januari 2010 werd Haïti getroffen door een zeer zware aardbeving. Duizenden inwoners vonden de dood, vele gewonden moesten worden verzorgd en de infrastructuur werd zo goed als vernietigd.

De Vincentiusvereniging-Internationaal heeft direct een wereldwijde oproep gedaan aan alle landen en leden om de hulpverlening aan Haïti te starten. Daarop is besloten samenwerking aan te gaan met de gehele Vincentiaanse Familie (FamVin). Dat zijn naast de Vincentiusvereniging (SSVP) ook de Dochters der Liefde (DL) en de Lazaristen (CM).

Eerste hulp

Ook in Nederland is actie gevoerd en de reactie daarop bleek genereus: € 35.000,- kwam beschikbaar. Voor 'noodhulp' is € 20.000,- overgemaakt: voor tenten, matrassen, kleding, water, voedsel en medicijnen. Aangeleverd door DL en CM vanuit de Dominicaanse Republiek (het andere deel van het eiland). Op het sportveld recht tegenover het ingestorte huis van de DL in Port-au-Prince en het naastgelegen schooltje (ook ingestort) werd een tentenkamp ingericht voor de zusters, arme gezinnen, ouderen en mensen die zorg nodig hebben.

Structurele hulp

In 2013 is € 15.030,- overgemaakt naar de FamVin Haïti. Na overleg is besloten dit bedrag te besteden aan het project '**Chemen Lavi Miyò**', dat betekent '**Path to a better live**'. Een project geïnspireerd op de filosofie 'Doorbreek de cirkel van de armoede' (geen geld, geen goede behuizing, voedsel, gezondheidszorg, opleiding en dus komt de nieuwe generatie terecht in diezelfde cirkel van armoede, enzovoort).

Program voor 50 vrouwen met hun kinderen

Het project is voor vrouwen in armoede, die leven in de marge van de samenleving, soms onvindbaar en levend met hun kinderen in een hutje ergens in de heuvels van de hoofdstad Port-au-Prince. Voor een periode van 18 maanden is er voor deze vrouwen dit program: leren een kleinschalige business op te zetten; werken aan de

bouw of het opknappen van een bescheiden woning; toegang krijgen tot de gezondheidszorg; toegang tot onderwijs voor vrouw en kinderen; leren van vaardigheden en samen optrekken met andere vrouwen en zo ook van elkaar gaan leren. Kern van het project is dat zij zelf tot initiatieven komen. In de begeleiding ligt het accent op deze zelfstandigheid, in het geloof, dat zij het zelf kunnen.

Resultaat

Dit project loopt al een aantal jaar en de resultaten zijn prachtig. De ondersteuning is intensief, de begeleiding en gesprekken wekelijks om te leren hoe de dingen aan te pakken. Er is regelmatig evaluatie... en na 18 maanden is er een slotceremonie met uitreiking van een diploma en een feestelijk samenzijn. Daar wordt gevierd wat bereikt is, te midden van velen die dezelfde weg zijn gegaan 'naar een beter leven'. Van alle vrouwen studeerde in enig jaar 75% af en ruim 90% van die vrouwen is positief over de resultaten. Met name over deze aspecten: dat zij nu zelf beter voor hun kinderen kunnen zorgen, dat zij zelf er aan hebben gewerkt uit de armoede te geraken, nu zinvol werk doen, een eigen inkomen hebben en dat scholing en gezondheidszorg tot het normale levenspatroon zijn gaan behoren. Voor die vrouwen die niet zo op hun plaats zijn voor een 'eigen business', zoals verbouw en verkoop van groenten ed., of het houden van klein vee, zijn binnen dit project ook andere jobs in beeld. U kunt meer lezen over deze projecten:

www.fonkoze.org/ourprograms/chemen-lavi-miyo en www.famvin.org/haiti-initiative.



Start in Nepal, Colombia en Suriname

Één van de taken van de internationale vereniging is om landelijke verenigingen van dienst te zijn als dit nodig is en om landen waar nog geen vereniging bestaat te assisteren bij de oprichting hiervan.

De speciale Werkgroep VinPaz, waar onze eigen Alfons ten Velde deel van uitmaakt, heeft in de voorbije paar jaar gezorgd voor oprichting van nieuwe Vincentius-verenigingen in Nepal, Colombia en Suriname. Daarvoor is vanzelfsprekend geld nodig. Want er moet voorbereidend werk gedaan worden door leden vanuit de buurlanden, informatiemateriaal gemaakt worden en bijeenkomsten georganiseerd worden, zodat ook daadwerkelijk conferenties kunnen worden opgericht. Flink wat aan financiële support is er in Nederland bijeengebracht.

Voor Colombia bracht dit € 8000,- op. Daar zijn nu zes conferenties actief, is een landelijk bestuur ontstaan en er wordt, zoals dit overal in de wereld gebeurt, het basis vincentiaanse werk verricht: hulp aan mensen die dit nodig hebben, in armoede leven, even een steuntje in de rug behoeven.

Voor Suriname is nu het geld bijeen, ruim € 5000,- en nog eens zo'n bedrag uit Ierland. Ook is het voorbereidende werk afgerond en infomateriaal is gemaakt en vertaald. Afspraken zijn er om met enkele vrijwilligers uit Brazilië een serie bijeenkomsten te beleggen, samen met leden van parochies, scholen en andere groeperingen. In 2014 zal dit zijn beslag krijgen en zo zal binnenkort de Vincentius-vereniging Suriname een feit zijn.

Voor Nepal is € 1000,- bijgedragen en inmiddels is een vereniging gestart. Dat is met name gedaan door medelid de heer Pandian, voorheen voorzitter SSVP-India, nu coördinator van de landengroep in die regio. In deze kleine bergstaat bestaat veel armoede en dus wordt de aanwezigheid van deze nieuwe vereniging als een zegen ervaren.



Litouwen

In dit land bestaat de Vincentiusvereniging nog maar een paar jaar. Dit, terwijl het land toch een voornamelijk katholiek land is. Maar de historische ontwikkeling is er debet aan, dat er een grote en lange stilstand is geweest. Want zeker een eeuw lang bestond er de strenge sovjet-overheersing, waar Litouwen zich eenzijdig in 1990 van onttdeed. In 1999 ontstond een eerste conferentie, maar de groei wilde maar niet tot stand komen. Er was gebrek aan goede leidinggevendenden en er was geen geld. Via interventie van ondermeer Erich Schmitz uit Duitsland en Erwin Tigla uit Roemenië kwam een verzoek bij de West-Europese landen terecht om een partnerschap aan te gaan voor een aantal jaar, zodat steun kon worden verleend. Onze vereniging in Roermond is bereid gebleken deze steun voor een reeks jaren te verlenen. Met deze financiële middelen gaan we nu in 2014 het laatste jaar in. Daarna wordt het partnerschap overgenomen door de SSVP-Zwitserland. Het gaat in Litouwen om deze activiteiten:

1. Hulp aan gezinnen in (veelal grote-) armoede. Assistentie aan kinderen bij hun schoolwerk, activiteiten in het Vincentius-lokaal, zorg voor goede maaltijden. Verzorging van voedsel- en kledingpakketten voor mensen die vrijwel niets hebben. Het organiseren van bijeenkomsten voor allerlei groepen.
2. Het opknappen in de hoofdstad Vilnius van het vreselijk verwaarloosde lokaal, dat nu het Vincentius-lokaal is geworden.
3. Het inrichten van het secretariaat, het aanschaffen van materiaal, het maken van folders en brochures voor de uitbreiding van de Vincentiusvereniging.
4. Het organiseren van bijeenkomsten elders in het land om nieuwe conferenties op te richten.
5. Het organiseren van speciale activiteiten, bijv. tijdens vakanties, Pasen, de periode rond Kerst en de gezelligheid en saamhorigheid versterken.

De huidige voorzitter, mevrouw Vida Marija Poškienė besluit haar laatste brief van 5 november 2013: *“Schönen Dank für Ihre unermüdlichen Hilfe und verbleibe mit Herzlichen Grüßen, ŠV Vincento Pauliecio Bendruomenė, Lietuvos Respublika, Vida Marija Poškienė.”*



Slowakije

Het partnerschap met deze vereniging bestaat sinds de heropricting in 1994, een paar jaar na 'Die Wende' van 1989. Veel assistentie is gegeven om de vereniging op te richten, want die was vanaf 1948 verboden: op het gebied van organisatie, structuur, statuten, activiteiten, infomateriaal, oprichting van conferenties door het hele land heen en financiële steun aan allerlei activiteiten en projecten. De huidige situatie is zo dat de vereniging krachtig georganiseerd is, goeddeels zelfstandig voort kan en dat er voor een aantal initiatieven nog aanvullende steun gevraagd wordt. Zo zijn er de vakantiegroepen van kinderen en jeugdigen, speciale bijeenkomsten voor de jeugd in Bratislava – om reden dat er in de buitenwijken zo weinig te doen is – , zorg voor bejaarden en gezinnen in armoede in verschillende steden, extra steun voor projecten net over de grens in Ukraïne. In totaal is in 2013 aan SSVP-Slowakije € 9.000,- overgedragen. Vanuit het bestuur zeggen wij uit de grond van ons hart, dat er grote dankbaarheid is voor de voortdurende steun die vanuit de verenigingen ontvangen wordt. Dit wordt ook steeds verwoord door de vincentianen in Slowakije.

India

Hoezeer dit land ook tot de economische nieuwkomers behoort in de wereld en er groeiende rijkdom bestaat, de armoede en ongeletterdheid is altijd nog buitengewoon groot. Niet voor niets is de Vincentiusvereniging-India met alle 6.600 conferenties tot in de kleinste dorpen aanwezig om prachtig werk te verrichten. Ja, prachtig werk. Want alle projecten hebben tot doel de levenssituatie van mensen en hele gezinnen te verbeteren. Dat lukt ook daadwerkelijk, omdat de projecten bestaan uit: Bouw van huizen van steen met pannen daken i.p.v. de hutjes van leem. Verstrekken van vee, zoals een koe, enkele varkens, kippen, geiten of schapen, waarmee een eigen inkomen ontstaat voor de gezinnen. Dat zelfde geldt ook bij het verstrekken van naai- en andere machines. En ook al bij het creëren van (mobiele-) winkeltjes of stands met groenten, fruit, vis, huishoudelijke artikelen. Het verstrekken van studiebeurzen aan jongeren op allerlei niveau, ook aan blinde jonge mannen en vrouwen. Andere onderwijs activiteiten voor kinderen in met name de dorpen diep in de country en het oprichten van computeronderwijs en andere vakopleidingen (typen, houtbewerking, techniek, enzovoort). Ook in de gezondheidszorg wordt het nodige gedaan, zoals medische hulpposten, steun bij verschaffen van medicijnen, oogonderzoek en –operaties. Al dit soort projecten is ook het voorbije jaar 2013 weer ondersteund voor een totaal bedrag van circa € 55.000,-. Onderstaand vindt u een serie actuele projecten aan, die wachten op financiering. Van harte aanbevolen.

Nieuwe projecten India, ter financiering voorgedragen

1. Conf.St.Paul in Laitkor: varkensstal en 3 biggen voor een arm gezin	€	375,-
2. Conf.St.Xavier in Tamulpur: huisreparatie voor weduwe met 4 kinderen	€	375,-
3. Conf.Good Shepherd in Podill: huisreparatie van 3 hutjes voor gezinnen	€	900,-
4. Conf.St.Joseph in Mangapuram: visnetten voor 7 vissers door storm alles kwijt	€	900,-
5. Conf.Nith Matha in Nandipalem: visnetten voor 7 vissers door storm alles kwijt	€	900,-
6. Conf.St.Joseph in Bodicherla: huisreparatie van 3 hutjes voor gezinnen	€	900,-
7. Conf.Mary Matha in Vissannapeta: ivm cycloon 5 nieuwe huisjes voor gezinnen	€	900,-
8. Conf.St.Jude in Marakunnam: voor 10 gezinnen worden geiten aangeschaft	€	300,-
9. Conf.Alphonsa in Vettucaud: voor 4 vissersvrouwen fin.steun ivm verkopen van vis	€	300,-
10. Conf.St.Mary in Kothamangalam: voor 5 vrouwen aanschaf naaimachines	€	300,-
11. Conf.St.Anthony in Kochuthura: voor 5 vissersvrouwen steun ivm verkopen van vis	€	300,-
12. Conf.St.Jude in Kalladichavila: voor 10 gezinnen worden geiten aangeschaft	€	300,-
13. Conf.St.Padre Pio in Chambavu: voor 5 vrouwen aanschaf naaimachines	€	300,-
14. Andrah Pradesh: hier kunnen 3 projecten van 16 nieuwe stenen huisjes worden gerealiseerd, inclusief steun van Deelstaat regering.		
Project 14A onze bijdrage (€ 150,- per huisje)	€	2.400,-
Project 14B onze bijdrage idem	€	2.400,-
Project 14C onze bijdrage idem	€	2.400,-
Deelstaat regering draagt per project bij € 19.200,- (€ .200,- per huisje)		
De SSV-India draagt zelf per project bij € 2.400,- (€ 150,- per huisje)		
15. Centrale Raad Nellore: in november 2013 waren hier ook een hevige regens en stormen; vele huisjes zijn verwoest en vee is gedood. Onze hulp wordt gevraagd, voorlopig een bijdrage van	€	4.000,-
16. Studiebeurzen middelbare beroepsopleidingen: per beurs 1 jaar	€	50,-
17. Studiebeurzen kortdurende beroepsopleidingen: per beurs 1 jaar	€	25,-
18. Studiebeurzen diverse programma's door arme conferenties: per beurs 1 jaar	€	20,-
19. Studiebeurzen voor hogere beroepsopleiding en universitaire studie: per beurs 1 jaar	€	75,-
20. Oogoperaties Luke Memorial Eye Hospital, per operatie onze bijdrage	€	7,50
21. Studiebeurzen blinde jonge vrouwen en mannen, per beurs 1 jaar	€	37,50



Internationale solidariteit was er altijd al

Internationale solidariteit hoort er in de Vincentiusvereniging net zo bij als directe hulp aan mensen in nood en de realisering van allerlei projecten voor groepen mensen. De geschiedenis van de Vincentiusvereniging wereldwijd laat dat ook overduidelijk zien. Daar was bij Frédéric Ozanam en zijn mede oprichters in 1833 al 'de droom', door hen omschreven als: "**Je voudrai enserrer le monde entier dans un réseau de charité.**" Dat is "**Ik zou de hele wereld willen omarmen in een netwerk van naastenliefde.**" Ozanam heeft nog tot 1853 (het jaar waarin hij overleed) mee kunnen werken dat idee om te zetten in werkelijkheid. Hij heeft in die periode ook de leden aangespoord de gehele wereld te winnen voor het vincentiaanse werk. Een opdracht die nog steeds wordt uitgevoerd. Want ook in het jaar 2013 is het aantal landen waar een Vincentiusvereniging bestaat weer met drie landen gegroeid tot 148. Ozanam had voor ogen de internationale solidariteit tussen de verenigingen onderling. Die gedachte is van meet af aan gepraktiseerd. Kijkt u maar naar onze eigen vereniging in Nederland in dit overzicht:

1847: de vereniging bestond nog maar 1 jaar in 1847, toen grote hongersnood in Ierland ontstond vanwege totale misoogst van de aardappelen. Onze vereniging heeft samen met het blad DeTijd een grote actie op touw gezet, waardoor scheepsladingen aardappelen naar Ierland konden vertrekken.

1860: intensief meegewerkt aan een hulpactie voor Syrië.

1914-1918: tijdens de wereldoorlog I de opvang van vluchtelingen uit België en Duitsland en kinderen uit Oostenrijk en Hongarije. Ook in de jaren daarop blijft assistentie noodzakelijk.

1945: meewerken aan opvang oorlogsslachtoffers wereldoorlog II.

1957: initiatieven in verband met opvang vluchtelingen uit Hongarije.

1960-heden: na de wederopbouw in de jaren '50 'herontdekt' de westerse wereld dat er nog een andere wereld bestaat, daar waar grote armoede en droogte heerst. Met voor onze vereniging een 'ontwaken' vanwege de noodkreet: Hongeractie India. De aanzet tot wat later de Twinning met SSVP India is geworden.

1973: Bolivia is in grote problemen en SSVP-Nederland schiet te hulp door een grote groep studenten de gelegenheid te bieden een opleiding te volgen.

Onze vereniging in Geldrop zet dit werk in een aparte Stichting nog altijd voort met steunverlening aan onderwijsprojecten in Bolivia.

1975: initiatieven voor arbeidsmigranten in Nederland die tot diep in de jaren '80 voortduren.

1990-heden: de val van De Muur, 'Die Wende' en de heropricting van Vincentiusverenigingen in de Oost-Europese landen. Via overleg wordt een verdeling gemaakt en zo komt partnerschap tot stand met de her-opgerichte vereniging in Slowakije.

1980-heden: In veel situaties werken wij met onze vereniging mee aan Internationale Vincentiaanse Hulpacties bij rampen als aardbevingen, overstromingen, droogte en oorlogssituaties. Zoals in De Hoorn van Afrika, Congo, Japan, de Tsunami in India, Indonesië, Bolivia, Mexico, Turkije en recent in Haïti en de Filipijnen.

1980-heden: kleinschalige hulp aan projecten door Vincentiusverenigingen in allerlei landen, waar wij in Nederland op enigerlei wijze bij betrokken raken.

Enkele voorbeelden zijn: Curaçao (bij de daar aanwezig conferentie: opvang jongeren in armoede), Bonaire (steun ex-gedetineerden), Zuid-Afrika (scholingsproject voor jongeren), Zambia (een boerderijproject in het kader van werkgelegenheid), Jeruzalem (bouw opvangcentrum), Java (bootproject voor vissers en onderwijs aan jonge meisjes), Oekraïne (straatkinderenproject), Roemenië (verschillende projecten voor jeugdigen en gezinnen in onbeschrijflijke armoede).

Het is fantastisch om te zien, dat zowel individuele leden als de lokale verenigingen elke keer weer zich wensen in te zetten voor deze vorm van vincentiaans werk: de internationale solidariteit.

Alle leden en verenigingen: onze grote erkentelijkheid en dank, mede uitgeschreven namens de ontvangers van uw steun, waar ook ter wereld.

COLOFON

Aanleveren kopij

Heeft uw vereniging een bijzonder project opgezet of een bijzonder verhaal te vertellen? Deel het met ons! Wie weet staat uw verhaal in de volgende nieuwsbrief en inspireert u anderen hiermee. Kopij gaarne naar secretariaat@vincentiusvereniging.nl of naar onderstaand postadres sturen.

Redactie

Kirsten den Dulk
Marijke Grozema
Marsja Broeksteeg

Vincentiusvereniging Nederland

Geestbrugweg 128
2281 CS Rijswijk
T 070 - 380 00 11
E secretariaat@vincentiusvereniging.nl
www.vincentiusvereniging.nl

Mocht een van deze projecten u aanspreken en wilt u een bijdrage overmaken, dan verzoeken wij u vriendelijk het land of soort project te vermelden waar het geld voor bestemd is.

Rabobank
IBAN: NL 48 RABO 0133 2209 31